



RSG **Wolfsbos**

UPDATE Coronamaatregelen

26 februari 2022

Beste leerling en ouder/verzorger,

We hopen dat jij als leerling een fijne vakantie week hebt gehad en ook weer zin hebt om komende week naar school te gaan.

We hebben nu bijna twee jaar te maken met Corona en dat waren en zijn twee hele rare jaren. We zijn er nog niet, maar het wordt na de krokusvakantie bijna weer normaal. Dat is aan de ene kant fijn, maar aan de andere kant zijn er veel leerlingen en medewerkers thuis: of met corona of in quarantaine omdat dat moet. Dus het woord "normaal" is maar erg betrekkelijk.

Na deze week krokusvakantie zijn bijna alle maatregelen weg, waaronder het dragen van een mondkapje. Het is natuurlijk fijn dat er veel meer kan: binnen en buiten het onderwijs. De andere kant is wel dat het zo snel gaat met het loslaten van de maatregelen dat het wat onwennig voelt. We zijn en waren er toch ook wel wat aan gewend, hoe raar het ook is en was.

Het loslaten van bijna alle maatregelen met nog steeds hoge aantallen besmettingen, vraagt best veel van jou als leerling, u als ouder/verzorger en van onze medewerkers. RSG Wolfsbos wil voor iedereen een veilige school zijn en blijven.

Ik doe hier dan ook een oproep om rekening met elkaar te houden door afstand te blijven houden en respecteer anderen ook als zij wel een mondkapje willen dragen binnen de school.

Hieronder noemen we nog een paar onderwerpen:

1. Volwassenen, zoals u als ouders/verzorgers van onze leerlingen, zijn ook weer op school welkom. Daar zijn we blij om en u denk ik ook.
2. Als je corona hebt, moet je minstens 5 dagen thuis blijven. Je mag weer uit isolatie als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Dus geen klachten zoals koorts, hoesten, keelpijn of neusverkouden.
3. Ons advies aan jou als leerling is om minstens twee keer per week een zelftest te doen. Je kunt de zelftesten net als in de afgelopen periode op school ophalen.
4. De hygiënemaatregelen blijven van kracht. We laten de handpompjes bij de ingang van onze gebouwen staan. Gebruik ze dus alsjeblieft. Alle kleine beetjes helpen. En was je handen regelmatig en nies in je elleboog.

Het is nog erg wennen en laten we elkaar hierin de ruimte gunnen en elkaar respecteren.

Hartelijke groet,

Dries Koster, directeur bestuurder